

# De grote Wedstrijd



DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER









In deze Serie zijn reeds verschenen:



De grote Wedstrijd  
Het geheim van de gouden Tempel  
Het Smokkeleiland  
De geheimzinnige verdwijning in Atoomstad  
De Testpiloot  
Mannen van Mars landen op Aarde  
De Erfenis van Oom Archibald  
20.000 Mijlen onder zee



DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER

# *De grote Wedstrijd*

DOOR

J. H. KOELEMEN



MULDER & ZOON N.V., AMSTERDAM



DIT  
BOEK BEHOORT AAN

*Naam* .....

*Adres* .....

.....

.....



UITGAVE MULDER & ZN. N.V. AMSTERDAM



**GROTE AUTO-RALLY**  
De grootste ter wereld!



Een auto-wedstrijd van twintig weken, naar Metropolis aan de andere zijde der aarde!

Jammer, dat ik alleen maar een zeepkist-auto heb - als ik een echte haard deed ik beslist mee.



Toch eens kijken of er veel mee doen met die wedstrijd.....



Als ik me niet vergis, is 't vandaag juist de dag van vertrek!



Alle mensen - wat een drukte!

**GROTE AUTO-RALLY**  
HOOFDPRIJS f. 9.000.000 = !



**ATTENTIE ATTENTIE !!** alle deelnemers gelieven zich thans voor de start gereed te maken.



Let nou op wat ik zeg makker - ze kunnen allemaal wel thuis blijven... want de grote BUL BUMPER wint.



Denkt U dat U de race zult winnen, meneer Bumper?

Bent U zeker van de overwinning, meneer Bumper?



Kletsen jullie niet zo veel.... Laat me met rust! Natuurlijk win ik de race.



Maar een foto mogen we toch wel nemen, meneer Bumper?



Hm! Vooruit dan maar....



Grote grutjes, nu rijd ik tegen de wagen van Bul Bumper op....

Pas op! Kijk uit, sufferd!











Hm, we hebben nog  
maar een paar  
minuten!



Kijk, daar zijn  
de dames Ule-  
vel ookal!

Wat een stel  
en moet je  
die auto 'ns  
zien!



Ziezo, -we zijn er, ik hoop dat  
ze nog niet begonnen zijn...



Wat een drukte! Kijk, de  
wedstrijdleader heeft me  
ne 11 ge-  
geven.

Zou die kleine  
jongen ook mee  
doen?



Hier, snoop eens, beste jongen,  
doe je ook mee  
aan de grote  
wedstrijd?

Nee, helaas  
niet, mevrouw



Wat een pech! Zelfs  
die twee ouwe juffen  
doen mee!



Eindelijk! Hm, ik ge-  
loof wel, dat die jongen  
betrouwbaar is.



Héé! Luister eens  
even, jonge  
vriend.



Ik ben prof. Miral-  
culus, de grote uit-  
vinder. Ik heb je iets  
belangrijks  
te vertel-  
len.



Ik geloof dat je graag  
aan die wedstrijd zou  
meedoen.

En of!



Kom maar eens  
mee naar huis. Ik  
werk reeds jaren  
aan een....



Ziehier mijn laboratorium.  
Al jaren werk ik aan  
een supersnelle  
wondermotor....



Dit is mijn nieuwste uitvinding, de wonder-motor; sneller dan welke motor ter wereld ook. Een flinke boy als jij, wint hiermee vast de eerste prijs!



Als jij echt zo pienter bent als je naam, mag je hem hebben.

Dolgraag, professor!



Als je blijft en veel geluk ermee.



Dank U wel.

13

Prachtig! Nu kan ik toch nog aan de race meedoen. Ik heb nog maar drie minuten tot de start!



Nu de motor monteren



en nu alleen nog een pakje boterhammen en wat blikjes voor onderweg..



14

Klop Klop



Nee, beste Fido, dit maal kun je niet mee met de baas. Vort! Ik heb haast.



15

En nu één, twee, drie naar de start. Wat zal Bul Bumper opkijken!



Tjonge, dat overtreft m'n stoutste verwachtingen!



16



Ik doe mee met de wedstrijd. Ik ben toch nog niet te laat?

Dat gaat zomaar niet!



Dit is een grote wedstrijd, waarin alleen kampioenen meedoen en geen jongens met zeepkisten-auto's. Maar misschien...



Het is een schandaal! Ik protesteer! Wie is die garnaal? Het zou voor mij een blamage zijn!



Stel je voor, de grote Bul Bumper tegen een jongen met...



Inderdaad, meneer Bumper, ... een zeepkist!



Ik zal voor deze bijzondere gelegenheid een uitzondering maken, meneer Pienter. U mag aan de race meedoen. U heeft nr 7.



Hiep, hiep Hoeraa !!



Brutale vlegel!



Dames en Heren! De grote wedstrijd naar Metropolis gaat nu beginnen. Klaar?



Luisteraars, het grote moment is nu gekomen, dat ik U...



Uche, ... uche... dat ik U, uche... de wagens zijn nu allen gestart en een jongen met een zeepkist ligt aan de kop....







Ziezo, nu lig ik op de eerste plaats en kan het voorlopig wel wat rustig aandoen.

Wat was die Bul Bumper kwaad. Wat hoor ik toch een vreemd geluid achter in de motor?



Wat is dat nou? Daar is waarachtig Fido! Die heeft zich in de motor verstoppt.



21

Ondeugende hond! Ik moest je eigenlijk naar huis sturen; maar ik vind het toch wel leuk dat je er bent!



Ik snaper geen biet van!



Ik ben benieuwd hoe die jongen 't eraf brengt

22



Heerlijk is 't rusten in 't groene gras.....



maar een auto-ritje is ook niet te versmaden. He, een zeepkist! - Zeg, jonge vriend...



Mijn naam is Floris Fiedel, mag ik mee?

Jawel, maar de reis gaat heel ver, naar Metropolis.

23



Dat mag niet hinderen. Ik wil de wereld zien.

Een rare smaak!



Zo, is deze snelheids-maniak Bul Bumper? Waarom laat je allen passeren?



Laat ze maar gaan. Wij winnen de race toch!

Dag jongelui.

24



Nog nooit van m'n leven zag ik zulk een snelheid. Ik moet er iets op bedenken, anders loopt het mis. Wacht! Daar heb je de grens.



Dag meneer Bumper! U is de eerste die de grens bereikt. Gefeliciteerd!



Merci, luister eens even.

Straks zullen twee gevaarlijke bandieten proberen de grens te passeren.

Hoe zien ze er uit?



Ze hebben een heel rare auto bij zich en zullen vast en zeker geweld gebruiken.

Nee, toch! Verdorie waar is mijn sabel?



Komaan, ik ga weer verder. Geef ze er van langs!

Daar kunt U op rekenen. Bedankt voor de tip, hoor!



Daar zijn ze al. Stoppen!

Wat is dat nou.



Kom er maar uit, juffie!

HELP! MOORD! BRAND!

Help! Ik ga me beklagen bij de president!



Laat me los! Wij zijn de dames Ulevel!

Zouden we de verkeerden vast hebben?



Neemt U ons niet kwalijk. Er schijnt een misverstand in 't spel te zijn!

Wat 'n vlegels!



Wat vreselijk... ongehoord, zeg ik je... ik ben beledigd...



U zult hier meer van horen... ik beef er nog van. Gauw even een snoepje... enfin, neemt U er ook maar een.



Het spijt ons verschrikkelijk!

Pff, dat is achter de rug - Owee als ik die echte schurken... Pas op! Daar komen ze!











Prachtig!  
en nu als  
je weerga er  
vandoor!

Stop! Stop!  
Terug zeg ik  
jullie...  
Au!  
m'n hoofd!



Mooi gedaan, Flores,  
daar hadden ze  
niet van terug. En nu  
Bul Bumper achterna.



Daar gaat ie al! We  
zullen hem zo inhalen  
Wat zal hij opkijken!



Potverdorie!  
Dat zijn die...



garmalen al weer! Ik  
zal ze te slim af  
zijn. Dat weiland op!



Ga dan toch op  
zij, melkbeest!



Help! Moord!  
Brand!



Hier weer de weg op,  
nu heb ik 'n flink eind  
afgesneden...



Dat zal ik benutten  
om definitief die twee



zeepkistmaniakken uit  
te schakelen. Haha!  
Bulletje laat niet met  
zich spotten!



Een grootse ontvangst  
in Kaselochsdorf zal  
een Bul Bumper...



waardig  
zijn...!



Spreek ik met de burge-  
meester van Kaselochs-  
dorf... Met Bul Bumper.



Wel, wel, Heer Bumper! Het zal ons een genoegen zijn U als eerste etappe-winnaar hierte mogen begroeten!



Ja, en zorg dat het een ontvangst is, een autorenner als ik waardig. Goed begrepen? - Ik reken tevens op 'n mooi stukje wildbraad en iets voor mijn droge keel...



Dat komt in orde, Edele Heer Bumper. Ik zal U een ontvangst bereiden, die er zijn mag.... Dag meneer Bumper!



Nog een half uur tijd om alles in orde te brengen. Wat 'n grote eer voor mijn stad!



Zo, nu op Kaselochsdorf af.



Waar is Bumper? Ik vertrouw dat niet.

Hij kan ons toch niets meer doen!



Wat je zegt! Doorgezaagd! Dat is aan Bul te danken.

Dat ziet er lelijk uit!



Zo 'n gemene kerel toch! Voor wij die brug gerepareerd hebben is hij ons zo ver vooruit, dat we hem niet meer kunnen inhalen...



Enfin. Laten we maar eens langs de vaart rijden. Misschien....



Deze woon-schuit kan ons helpen!



Wat wil je nu met die woon-schuit? Je wilt er toch niet mee naar Metropolis?



Neemt U mij niet kwalijk.. ik wilde vragen of U...



Wat voert die dekselse jongen nu weer in z'n schild? Waar heeft-ie die stok voor nodig?





Zeg Flores, help even die boot dwars over de vaart te duwen.



Dan deze planken er schuin tegenop; dan vormt deze woonschuit 'n uitstekende brug, waar onze zeepkist geen moeite mee zal hebben.



Ziezo. En nu er overheen.



Flink gas... mooi zo.

Pinkie, ik sta versteld van je.



Fijn! Deze moeilijkheid is overwonnen. Geef 'm van katoen, Pink.



Kijk, daar in 't gebergte rijdt Bul Bumper. Ik haal hem zo in.



Ben je blij, Fido, dat we weer n°1 zijn? Koest maar, straks komen we.



in de steden dan.



Welkom Heer Bumper. Het is ons een groot...



Bumper zegt U? Ik ben Pinkie Pienter en dit is Flores Fiedel.



Hm..eh..dan is er blijkbaar 'n vergissing..



Die vlag is hier niet op zijn plaats.



Die het gemeentebestuur en mij..eh..ik bedoel eh..ik en het gemeentebestuur wensen..







Deze prachtmotor monteren is het werk van 'n ogenblik.



Waarom steelt die man Pinkie's wondermotor? Daar moet ik meer van weten.



Waar zou die kleine garnaal die wondermotor vandaan hebben .... Enfin, ik zal er in elk geval een dankbaar gebruik van maken. hi hi hi...



Ziezo, dit is klaar. Nu eens kijken hoe hard ie wel gaat...



Prachtig! Ik ben zeker van de overwinning.



Ha! Was dat even slapen! Zou Flores al op zijn?



Flores, je wordt nog heër op je ouwe dag!



Ik zit te springen van ongeduld om weer op weg te gaan.



Ai! Iemand heeft m'n motor gestolen. Er is maar één die dat gedaan kan hebben....



Wat nu, Pinkie, hoe krijg jij die motor terug?

Bul Bumper is al zover weg dat we hem nooit meer inhalen.



Wel, wel, daar is onze Pinkie weer! Maar jongen, wat kijk je verdrietig - wat is er aan de hand?

Zeker te laat naar bed gegaan, gisteravond.



Welnee, mevrouw! mijn motor is uit m'n auto gestolen.



Wat 'n gemene dieven! Maar als ik jullie daarmee kan plezieren, neem dan een flink touw, en...





bind je zeepkist achter onze wagen, dan nemen we jullie een eind mee op sleep.

Dat aanbod mogen we niet afslaan.

Geen goed idee? Toe, nu niet meer zo somber kijken; alles komt toch weer voor elkaar! Hier, nog 'n snoepje!

Dit kost ons 'n heleboel straffpunten, Flores.

Goede reis! heren!

53

Hm! Gevaarlijk rijden hier langs die ravijnen, Pinkie!

Jetje! Niet zo dicht langs die kant!

Voorbij dit dal is weer de grens.

54

Wat zeg je van die Bumper! Kijk hem staan, nu hij met mijn motor heeft gewonnen!

...wij U van harte welkom heten in ons mooie land en U tevens onze hulde overbrengen voor deze prachtige snelle race!

55

...is de stand dus op de tweede dag van de rally naar Metropolis. Bul Bumper no 1 met 1200 punten.

Ik kan niet bewijzen, dat die motor mijn eigendom is. De politie kan me dus niet helpen.

We zullen met een of andere list hem die motor moeten ontzutselen.

Kijk! Daar gaat ie! 1200 punten... Ha-ha - een goede renner verloor hem zich nooit!

Waarheen?

56







Breng me onmiddellijk  
'n fikse pot boerenkool!



'ns Kijken of ik aan  
die dikzak wat kan  
verdie-  
nen.



Goedenmiddag' meneer!  
Mag ik voor 'n kleinigheid  
Uw schoenen poetsen?



Zie je dat? Bul Bum-  
per laat z'n laarzen  
poetsen.

Ga je gang

Mooi weertje vandaag,  
meneer - mooie laarsies,  
meneer - slechte tijd voor  
schoenpoetsers, meneer -  
Ik krijg 'n kwartje, meneer.



Een kwartje zei je?  
Wil je wel eens  
gauw weg zijn!  
Hoepel op! Geen  
cent krijg je!



Bah, wat 'n gierige  
dikzak.



Zag je dat,  
Flores? Dit  
voorval brengt  
me op een  
idee

Wat voor  
idee?



Hob je het helemaal  
begrepen?

Ja, wel 'n  
beetje.



En nu die  
schoen-poet-  
ser achter-  
na, Flores.



Ik hoop dat  
ie meedoet.  
Daar heb je  
hem!



Hallo, vriend,  
houd je  
van  
'n grap?



't Is me wat, om  
in die vieze kle-  
ren van die  
schoenpoetser te  
kruipen.

Wat zal die op z'n neus kijken.

Reken  
maar!















Volgens onze kaart moeten we hier scheep gaan.



Ik zal je moeten verlaten, Pinkie. Die tocht naar Afrika kan ik niet betalen.

Gunst, daar heb ik niet aan gedacht, want...



73

ik heb ook geen geld.

Dan maar naar huis.



We zullen eens in de haven gaan kijken.



Kijk. Bul Bumper is er ook al. Zijn wagen wordt net aan boord gehesen.



Wat kijken de heren zuur? Aha, ik begrijp 't al... jullie hebben geen geld voor de overtocht... haha...



Verdiende loon! Kwajongens moeten geen races meerijden.



Wat zeg je van die lelijke dikzak.

Ik geloof toch dat ik er wel iets op weet te vinden.



ssst!! voorzichtig!!

'S AVONDS 75

DE VOLGENDE MORGEN...



Dat zit er weer op. De laatste krat is aan boord. Klaar!

Alle hens aan dek! Volle kracht vooruit!



Reuze zeg, we varen.







TWEE DAGEN LATER...



Een goede les, heren! U kunt op dit eiland over Uw zonden nadenken.



Eens in de twee jaar komt 'n schip.



Arme jongens - Aldie tijd op zo'n ruw eiland!



Ajuus, de groeten aan de apies!

Een mooie situatie waar wy in verkeren!



Niet getreurd, Flores, om te beginnen gaan we op onderzoek uit

Wij weten hier de weg niet.

We komen er wel uit.



Ik geloof dat we verdwalen.



Wat zijn dat voor vreemde snoeshanen



HALT! Wie zijt gij en wat voert U hiet heen!



Ik ben Pinkie Pienter. We zijn aan wal gezet...

Verklaar U nader.



We moesten per boot de zee over, maar hadden geen geld. We zijn in 't ruim gesnapt



en hier als verstekelingen aan wal gezet, maar wie bent U?



Ik ben niemand. Ik leef in 't bos, sedert vijf jaar geleden m'n vliegtuig hier neerstortte... Komt U mee.

Hier is het wrak.







Ik zal U voorstellen  
aan mijn vrienden  
die mij het ruwe  
natuurleven zeer  
dragelijk hebben  
gemaakt...



Helaas! Hun  
aantal ver-  
mindert met  
de dag, en  
met angst zie  
ik...



KLOK  
KLOK



De vreselijke  
dag tegenmoet dat  
ik alleen, zonder  
deze vrienden....

85



mij een weg door dit  
barre leven zal moe-  
ten slaan... Proost!



Je komt hier  
nooit meer  
vandaan!

Deze grijsaard  
kan ons niet hel-  
pen. We moeten  
er zelf iets op  
vinden.



Over twee  
jaar pas  
'n boot!  
Daar wacht  
ik niet op.



Misschien kunnen we  
'n boot voor de wonder-  
motor maken?



Als we nou eens  
die wondermotor...  
als we dat vlieg-  
tuig opknapt...?



en die wondermotor  
inbouwden, mis-  
schien dat  
we dan...



We gaan 't  
proberen,  
Flores! Aan  
de slag!



24 UUR LATERS...



48 UUR LATERS...

Hoera! We vliegen - op  
naar Africa!

86









Grote grutjes! Was me dat even wat! Ik ben er nog heelhuids afgekomen. Waar zou Flores zijn?



Geluk-  
kig, hij  
schijnt  
niets te  
manke-  
ren.



Alle mensen!-Hal-  
lo, Pinkie... leef je  
nog? Ik lijk wel  
een luchtacrobaat  
in plaats van een  
eenzaam violist!



Ik ga eens kijken of  
er nog iets van de  
wondermotor is  
overgebleven.



Ga maar  
op mijn  
schouder  
staan



Daar  
ligt hij



Zo te zien man-  
keert er niets  
aan... Wat is  
dat ding toch  
zwaar!



Zo... nu weer zakken  
met dat ding.

Help! Help!  
Pinkie Help!!



Wat is er nu weer aan  
de hand met Flores...  
zou 'n leeuw hem aan-  
vallen?



Hij is weg! Hoe  
is dat mogelijk?  
Ik begrijp er  
niets van...



Lelijke  
bandieten,  
laat los!



Schavuiten!



Daar achter die  
heuvel is wat  
aan de hand.



Flores' positie is  
niet florissant.



Tjonge!! Het schijnt dat we in een kannibalenland verzeild zijn geraakt!

Misschien dat ik met m'n trouwe wondermotor Flores te hulp kan komen.

Wat zullen die mensen schrikken als ik met dit apparaat..

prachtig, gaat ie!



Hallo, Flores! Ik kom bij je! Ontzettend! Hij is al dood! Flores is al gebraden!!!



Zou het al te laat zijn voor Flores?



Gelukkig, hij komt bij! O, Flores, ik dacht heus, dat je al gaar gestoofd was.



Alles goed en wel, Pinkie, maar met al deze avonturen komen we geen stap verder. Wij verspelen onze kostbare tijd, terwijl Bul Bumper en de anderen hard op het doel afgaan.



Je hebt gelijk, maar morgen kijken we verder.



DE VOLGENDE DAG

Hm. Zo een cocosnoot als ontbijt smaakt niets gek.



Wat 'n jungle





Een rivier! Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn...



Deze rivier komt waarschijnlijk op zee uit en daar hebben we kans eenschip...



...op te pikken, dat ons in de bewoonde wereld terug kan voeren. Zo.. dat vlot is klaar.



Daar gaat-ie dan!



Nu de wondermotor erbij ingeschakeld, en dan..



Met deze snelheid zullen we spoedig aan zee zijn.



Heerlijk, Pink! Ik geloof dat iker straks 'n dutje bij Ga doen. Maar wat is dat?



Toch vertrouw ik het niet helemaal!

Wat is dat gedreun daar in de verte?



Ja.. ik hoor het ook.. Wat zou dat... Kijk eens Flores, de rivier wordt als maar onstuimiger en wilder.



'n Ontzaglijke Waterval! We zijn verloren!



Wat een diepte! Het zou 'n wonder zijn als we daar levend af kwamen!!!







Hoe kan ik me uit deze netelige situatie redden?



Ja! Als ik die overhangende tak kan grijpen



Hoep! Dat was op het nippertje, maar wat ben ik duizelig!



De emoties waren voor dit kleine bleekgezicht teveel... Hij is bewusteloos!



Waarlijk! Nu liggen er al twee 'n groot gevaar bedreigt hen. Achter 't struikgewas.



loert gevaar! He, zeg, word wakker!



W.w. waar ben ik? Wat wil dat beest van me?



Kannibalen!! Nu zijn we voor de tweede keer gevangen!



Tjonge, dat ziet er lelijk uit. Flores, kom'n's bij!



Hier is hun dorp. De kookpot staat al op 'n laag pitje!





Deze dikzak is  
beslist het opper-  
hoofd. Wat zou  
hij komen  
doen?



Groot opperhoofd  
eten straks lekker  
op twee bleekge-  
zichten. Hij goed  
gaar koken en hij  
heerlijk smullen van  
lekker vlees!



Twee bleekgezi-  
chten nu in ketel  
stoppen!



Kalmaan, lelijke  
menseneter, pak  
me niet zo hard  
beet, als je-  
blijft!



Jij ook  
met  
dat  
vlot!

Als Bul Bumper  
ons zo zag zou  
ie zich 'n aap  
lachen.



Deed ie  
dat maar!

Flores! Kijk,  
ze hebben  
de wonder-  
motor ge-  
vonden!!!



Ik vinden geheimzinnig  
ding... ik bren-  
gen naar  
opper-  
hoofd!...



Ik dit vinden beneden  
aan waterval... ik den-  
ken groot opperhoofd  
wel weten wat  
voording is..



Neen.. ik niet  
weten...

Bleekgezichten?



Verdikkie, Pink, die  
wondermotor kan  
onze redding be-  
tekenen.. maar  
hoe?!



Blanke mannen hier  
komen; zij vertellen  
wat voording  
hier is!!!



Wij Uzullen  
laten zien  
grote kracht  
van wonder-  
motor!...

Op't nippertje!













mn laatste uur  
is geslagen!



Oef! Wat doet Flores nu weer?  
Waarom laat hij ook die kro-  
kodillen niet met rust?!



Hier, ondiep! Met deze stok tussen  
je kiezen kun je niet veel kwaad  
meer doen!

121



Grrr... Grrr..  
oemph!



Dank je wel, Pink, je kwam net  
optijd; bijna had ik als middag-  
maal voor dat afschuwelijke beest  
moeten dienen.



Hé, zeg, flamin-  
go! Vertel eens  
waar we ons  
bevinden!

122



Weér verdwaald!



Wat schemert daar voor  
wits tussen de takken van  
die gevallen voudreus?  
Het lijkt wel.. waarachtig..

Wat zie  
je daar?



..het is een val-  
scherm! Hoe komt  
dat ding midden  
in deze wildernis  
verzeild?

123



Het kan niet an-  
ders of de piloot van  
vliegtuig heeft  
hier 'n nood-  
landing  
gemaakt.

glij niet uit, Pink!



Arme kerel! Jaren geleden  
moet zich hier een ont-  
zettend drama...  
enfin..



..Misschien dat  
dit valscherm  
ons grote  
dienst kan  
bewijzen -

124





Wat ik met dit valscherm ga doen is heus niet zo gek als je misschien denkt, Flores, we maken er een mand onder...



...en, gebruik makend van de opstijgende tropische winden, is dit een mooie kans om met deze aldus verkregen luchtballon uit de wildernis te ontsnappen. Begrijp je het?



## DE VOLGENDE MORGEN...

Het wachten is dus nu op deze opstijgende winden. Ik heb alleen geen idee wanneer die zullen voorkomen.



Zeg, Pink, we zitten nu al 3 uur te wachten, waar blijven je winden nu?

Geduld, Flores!



Als ik me niet vergis.. ja! Daar heb je ze. Nu goed op de parachute letten of de wind er onder skaat.



Want als dit gebeurt, zullen we onverwachts de hoogte in getrokken worden. Kijk.. de parachute begint te bollen! Let nu op!



Daar gaan we! Hoera! Eindelijk zullen we dit kannibalenland verlaten.



Welke richting zouden we uitschieten? Enfin, na al deze moeite..



..zullen een paar uur slaap goed doen. De dag van morgen zal opheldering brengen. Wel te rusten, Flores!



Slaap ze, Pinkie!





DE VOLGENDE DAG.

Goeie morgen!  
wat schijft de  
pot van-  
daag?

Cocos-  
noot!

Ik zou wel weer  
eens iets anders  
lusten!

Jazeker, maar 't is  
héél voedzaam zo'n  
cocosnoot  
als ontbijt

Nu eens  
eventjes  
rond-  
kijken..

129

Water... niets dan wa-  
ter... we drijven boren de  
een of andere oceaan,  
maar welke? en waar  
drijven we heen?

Onze toestand is nu niet bepaald opwekkend,  
moet ik zeggen...

In de hele  
omtrek is  
geen schip  
te zien!

Voor hoeveel da-  
gen hebben we  
eten in voor-  
raad, Flores?

Niet  
meer  
dan twee  
dagen!

Ik geloof dat ik kou  
heb gehad. Pinkie, ik  
zit te rillen van de  
kou.

Hé, vreemd..  
...ik óók..

Flores, kijk! daar drijven  
ijsschotsen en ijsbergen,  
we zijn boven de Zuidpool  
verzeild geraakt!

Nu begrijp ik waarom  
we het zo koud hebben.  
Ontzettend.. en we heb-  
ben geen enkel kleding-  
stuk om ons tegen de  
kou te beschermen!

131

Hm! we zitten weer  
eens een keer in een  
lastig parket; het  
lijkt wel of we nooit  
in Metropolis zullen  
komen.

Och, de wonderen  
zijn de wereld  
niet uit  
Kijk maar  
eens achter-  
om.

Wat zeg je daarvan!?  
als we die te pakken  
konden krijgen...

Dat is  
dat is...  
nee maar!!  
Dat is....









Het ziet er naar uit dat Pinkie er lelijk naast springt!



Ik durf haast niet te kijken... gelukkig! Hij is op de boom terechtgekomen!



De eerste etappe is goed afgelopen. Nu is het zaak om voorzichtig, via boomstam en touw...



...bij de motor te komen en deze zadoende onder controle te krijgen. Het is 'n benauwd karweitje!



Doe het kalm aan, Pink! Als je van de boomstam afglijdt is het met je gebeurd!

Foei! Wat is die stam glibberig! En die enorme snelheid beneemt me de adem!



Zo, dit stuk zit er op... maar nu komt het gevaarlijkste gedeelte.



O, die arme Pinkie! Wat gaat-ie nu doen? !!!!!



Een koorddanser zou het mij, geloof ik, niet verbeteren!!.. Maar ik wou dat ik die motor bereikt had.. wat slingert dat touw akelig!..





Héla! Dat gaat niet goed!



Op 't nippertje!!... Bijna had ik een ijskoud bad in zee moeten nemen!

141



Daar gaat-ie weer!



Nog een paar meter en ik ben er!



Oef! De laatste loodjes wegen 't zwaarst!

142



Toedan Pinkie! Pak de handle en zet de motor stop! Grote help, de motor...



...neemt een onverwachte draai... .. Pinkie valt!!...



Gelukkig dat ik nog net op tijd die handle grijpen kon...

143



Maar ik ben van de wal in de sloot geraakt!



Pinkie wordt in razende vaart mee-ge-sleurd en is niet bij machte die motor stop te zetten... Hoe zal dat aflopen?

144

















Daar moet ik het mijne van hebben. Toe, walvis, blijf nog door-  
gopen, als je blijft.



Pinkie!  
ben je  
mal! Wat  
ga je doen!  
Kom  
terug!



157



Dat ontbrak er nog aan.  
Pinkie door 'n walvis  
verslonden!...



Wat heeft die kwajongen nu ook in die bek  
te zoeken... nu is Flores Fiedel er weer goed  
voor, om hem  
er uit te krij-  
gen.



Pinkie, Hallo! Geef eens antwoord!  
Hm. Geen enkel teken van leven...



Hallo, Flores, ben je  
daar?.. Probeer snel  
of je 'n bek open  
kunt krijgen...



Donders! Pinkie leeft nog...  
Bek OPEN KRIJGEN!? of 't  
maar niets is!

Probeer  
't maar!



Het spijt me, Pinkie, maar het gaat niet!  
Wacht. Flores Fiedel zou Flores Fiedel  
niet zijn als hij er  
geen raad op wist....  
misschien heeft dit  
beest gevoel voor humor..



Toe.. lach  
dan, beest!



158











Grrr.. ook dat nog! Alles is de schuld van die kleine deugniet...



Waarachtig, daar heb je ze!! Ik dacht dat ik voorgoed van die snotneuzen af was..



Wacht maar, ik krijg ze nog wel..



169

Welkom, welkom, Pinkie en Fiedel! Arme jongens, wat zullen jullie 'n hoop meegemaakt hebben! Hier, gauw 'n snoepje. Dat zal smaken.



Wat is dat voor 'n raar ding...

Inderdaad, jullie zijn op wonderlijke wijze aan vele gevaren ontsnapt.. wat niet wegneemt dat ik...



170

enfin, we zullen er maar 'n streep doorhalen en jullie de reis verder mee laten maken. Een stel nieuwe kleren... zal welkom zijn denk ik...



Hartelijk dank, kaptein!

Deze kant uit, hieren!



Een wonderlijk toeval, Pink, dat we weer op ons eigen schip terecht zijn gekomen!



Wij zijn weer echte heren!

Ha, een pijp smaakt na zo'n lange tijd! Over 2 dagen is de reis ten einde. Tot zolang kunnen we het er van nemen.



Neen, Flores, als we nog verder aan de wedstrijd mee willen doen zullen we eerst 'n nieuwe auto moeten hebben!







ENIGE UREN LATER





Neen, hij ging niet op mijn voorstel in: als je die motor beslist wilt hebben, Bumper, zul je iets anders moeten verzinnen.



Dat joch is me steeds te glad af. Er moet spoedig wat gebeuren, anders zie ik hem toch nog met de eerste prijs gaan strijken.



Deze tijdbom, geplaatst in zijn zeepkist, zal de oplossing brengen.



Wel te rusten, Pink!

Welterusten! Na deze vermoeiende dag zal ik wel spoedig in slaap vallen.



Morgen komen we aan... de laatste etappe!



Zal Bul Bumper weer nieuwe listjes verzinnen? Hum! Vervelend ik kan de slaap niet vatten.



'n wandeling aan dek is wel leuk...



Dat doet je goed. Prachtig die maan en die rustige zee.



... door niets wordt de stilte verstoord...

Door niets? Wat hoor ik toch voor schuifend geluid op het achterdek? Ratten!



Bul Bumper en meneer de Vos! Die voeren beslist iets in hun schild... Daar moet ik bij wezen.



Zachtjes, Bumper, als er iemand wakker wordt zijn we de slaar!

Dacht ik het niet!



4 Zijn inderdaad ratten, maar dan op twee benen!









Als ik me niet vergis, bevindt de heer de Vos zich precies onder deze kist...



Vooruit, Bumper, elk een kant uit om te zoeken.



We moeten hem hebben.



185



Lelijke garnaal, kom onmiddellijk naar beneden zeg ik je!! Als je niet komt, zal ik je halen, en dan...



zal ik je eens even leren...



Hallo, Heer Bumper! Hoe maakt U het? Heeft U een ogenblikje geduld, ik kom zo bij U!!

186



Hier ben ik al!...



HOPLA

Vort, paard



Daar heeft de schavuit niet van terug.

187

Grrr.. maar nu is het uit... ik zal mosterd van je maken... ik zal...



PANG



U zult niets, heer Bumper, ... U gedraagt zich zeer onbehaarlijk. Als U zo doorgaat zult U daar nog veel last van krijgen, vrees ik.

188



Zo, nu eerst dat gevaarlijke ding opgeruimd...



Hopla, op de bodem van de zee kun je geen kwaad meer doen.

Bul Bumper schijnt er alles op te zetten om ons van de wedstrijd uit te schakelen.



Enfin morgen zullen we wel verder zien... Misschien dat ik na dit vechtpartijtje eens lekker slapen kan...



DE VOLGENDE DAG.....



Kijk, Flores! Daar is de kust, over enkele uren gaan we aan wal.

En dan zullen we moeten tonen wat we waard zijn.



O, onze wagen wordt net aan wal gezet.



.... wens ik je ook namens de bemanning veel success. En hou je taai, Pink!



Hier staat-ie, Flores, we zullen ons maar direct naar de start begeven.

Uitstekend, Pink! Ik brand van verlangen.



Bul Bumper te verslaan... Is de wondermotor in orde?

Prima.



START LAATSTE ETAPPE



... bevind ik mij nu op de startplaats, even voordat de laatste etappe begint....

Ik heb nog net even de tijd om U de huidige stand van zaken in de monster-race naar Metropolis mede te delen





De beste kansen heeft de beroemde auto-renner Bul Bumper, die met het minium aantal strafpunten verreweg op zijn tegenstanders voorligt. Zijn grote tegenstander in deze

fantastische race is een kleine jongen met een zeepkist, die -ondanks z'n razend-snelle wagentje - door grote tegenslag erg achterop is gekomen.

Er kan evenwel nog van alles gebeuren en wij wensen deze dappere jongeman dan ook veel succes. Thans is het moment van de start aangebroken.....

De ogen van de gehele wereld zijn thans gericht op deze moedige en sportieve tenners !!



Zijn alle Dames en Heren gereed?



Daar gaat dan!



Letje, ik hoop maar dat Pinkie wint en niet die slechte Bul Bumper.



Geef 'm van katoen Pink, alleen door heel snel te rijden kunnen we onze achterstand inhalen.



Prachtig, we liggen al bijna geheel vooraan, ... helaas dames ik zal U moeten passeren.



Hup Pinkie!



Wat zal Prof. Miracules blij zijn als ie hoort dat ik de race gewonnen heb.





Niet zo voorbarig Pink,  
voorlopig hebben we de ra-  
ce nog helemaal niet gewonnen.  
Bul Bumper zal zeker van  
alles verzinnen om ons  
dwars te zitten.



Zie je dat? Bul blijft voortdurend  
vlak achter ons aan rijden!



Ja vreemd, zoû hij er een  
speciale bedoeling mee  
hebben?

We moeten hem van ons af zien te  
schudden.  
IK vertrouw het niets



We zullen er een schepje  
opgooien....



en de snelheid aanmerke-  
lijk opvoeren.



199

Ga je gang jongens!  
Bulletje laat toch  
niet los.



Op deze manier raken we  
hem wel kwijt.



Het wiel  
loopt eraf







Grote grutjes dit komt wel erg ongelegen....!



Wat is dat? Ik kan mijn ogen niet geloven, Bumper stopt oók .... hij komt hierheen !!!



Wij Bumpers hebben altijd zeer veel hoog-achting voor onze tegenstanders



hier, repareer je zeepkist en als je klaar bent gaan we gezamenlijk weer verder



Begrijp je dat nou Pink? We hebben ons toch altijd wel erg in Bul Bumper vergist. Ik vind het een nobel gebaar....



Ja, dit is erg sportief van hem, maar laten we eerst eens afwachten!



Kijk! Daar komen de andere renners aan!



We zullen heel hard moeten rijden om hen straks weer in te halen.



Zo.... klaar! Stap in Flores, daar gaan we weer!



Elke minuut is kostbaar, waar is Bumper?



Hij rijdt weer vlak achter ons aan. Ik begrijp er niets van....



Die spoorbomen in de verte gaan omlaag !!



Vlug! dan kunnen we er nog net onderdoor





Het scheelde maar een haartje of Bul Bumper... wat is er Flores?



De schavuit had deze enorme magneet onder de zeepkist gemonteerd en liet zich op deze manier...



door ons meeslepen! Hij begreep, dat we hem toch weer zouden inhalen, vandaar dat hij ook stopte toen ons wiel er afliep.



toen onze zeepkist onbeheerd op de kade stond, nadat ievan de boot gelost was... zo'n gchurk!



Maar nu zullen we niet veel last meer van hem hebben.



Rijden jongens !!





Daar ligt Metropolis !!!!  
O, Pink zouden we de  
anderen nog op tijd in  
kunnen halen !!?



Toe dan Pink !!  
harder.... nog  
harder !!

209



Hup Zeepkist !!  
Hup Zeepkist !!



Wat een pech, nu heb ik ze  
ingehaald en nu is de weg zo  
smal dat ik niet kan passeren,  
maar wacht eens even....



210

Hou je vast Flores, nu  
zal je wat zien.! De enor-  
me kracht van de  
wondermotor.....

zal met wat extra gas  
de zeepkist in een  
vliegmachine  
veranderen..!



Dat is  
duivelswerk.

Pinkie!  
Nu liggen  
we aan de  
kop !!



211

HOERA !  
Daar is reeds het  
stadion van  
Metropolis.



Dames en Heren  
tienduizenden  
mensen verke-  
ren hier in ont-  
zaglijke spanning  
wie als winnaar  
van deze grote  
race naar Metro-  
polis,

het stadion-  
zal binnen-  
tijden....



het ongelooflijke schijnt  
thans te gaan gebeuren...  
als no 1 rijdt thans het  
stadion binnen een kleine  
jongen in een zeepkist....  
De winnaar van de race  
naar Metropolis is ....

**PINKIE PIENTER !!**



212

















PRINTED IN THE NETHERLANDS

Nº 5500 A

